

Geld maakt wie gelukkig?

Zestig mensen...

Die passen in één bus.

De zestig rijkste mensen

Op deze rijke aardbol

Hebben evenveel, als de ruim drie miljard

Allerarmsten wereldwijd.

Wie is er nu gelukkig?



De rijke Dagobert, die elke dag gaat zwemmen in zijn geld?

Of die arme slachtoffers van de hebzucht van anderen,

Maar die elkaar helpen de armoe te dragen?

Moeder Aarde geeft genoeg voor ieders behoefte,

Maar de hebzucht van die zestig is niet meer te stillen.

Wat is de weg om dat anders te willen?